

De Macht van De Matrix

Waarschuwing: onderstaande tekst is het tegendeel van al hetgeen de auteur ooit geschreven heeft en kan uw wereldbeeld dusdanig veranderen dat U mogelijk nooit meer dezelfde bent als voorheen... (knipoog)

Auteur: **Robert; Johan van de familie Boerman**

Levend in het magische en veel beschreven jaar 2012 worden we van alle kanten bestookt met onheilberichten over de naderende 21 december. Nog 'eventjes' en het is zover: 21-12-2012, het einde van de Maya kalender, althans het einde van een van de kalenders die de Maya's hadden want zij hadden meer kalenders dan slechts een. Jaren geleden heeft mijn goede vriend en Maya kenner Peter Toonen mij eens uitgelegd hoe dat kalender systeem van de Maya's in elkaar stak, echter vraag het me nu niet om dit complexe systeem nu uit te gaan leggen. Dat laat ik graag aan de expert zelf over. Een ding kunnen we naar mijn idee met zekerheid stellen: niemand, maar dan ook niemand weet wat er op en na 21-12-2012 gebeurt of zal gebeuren. Wat we wel 'zeker weten', of althans die ervaring hebben, is dat de tijd steeds sneller lijkt te gaan. Zelfs kinderen hebben die ervaring dus het heeft niets te maken dat je als kind de tijd veel

langzamer ervaren hebt. De tijd versnelt. En als tijd steeds sneller zou gaan, zo vraag ik mij af, hoe snel kan de tijd gaan en hoe zouden wij dat dan beleven?

Het zal een jaar of 5 geleden zijn geweest toen een goede vriend mij tijdens een gesprek vroeg wat er naar mijn idee op de bewuste 21^{ste} december zou kunnen gebeuren. Na even nagedacht te hebben, antwoordde ik hem het volgende: de tijd gaat steeds sneller, althans de illusie van tijd want tijd bestaat natuurlijk niet, want wat is tijd? ... Juist, dat bedoel ik. Tijd bestaat niet. Als je verliefd bent, vliegt de tijd. Zit je in de stoel bij de tandarts, dan duurt diezelfde tijd een eeuwigheid. In ieder lijkt momenteel de tijd te versnellen, alles gaat zo snel dat de tijd uiteindelijk als het zand in de zandloper door het gaatje zal vallen. Dat kan naar mijn idee ook niet anders want ik verdenk Vadertje Tijd ervan de Kosmische Zandloper in het geniep van een Turbo voorzien te hebben.

De tijd (ruimte) is voor te stellen als donut, een torus. Opgebouwd volgens de Gulden Snede, Heilige Geometrie dus. Aan de buitenrand van de Torus traag en niet vooruit te branden (zoals 'vroeger'), maar hoe verder de tijd naar de binnenkant van de torus verdwijnt, hoe sneller tijd zal gaan (zoals nu het geval is). Althans, zoals gezegd, de illusionaire beleving van tijd want tijd bestaat niet. Wat bestaat er eigenlijk wel, zo vraag ik mijzelf onderhand af...?

Verder met het antwoord. Uiteindelijk zal de tijd op een nulpunt komen – het gaatje in de zandloper/donut – en zo snel (of stil staan, het is maar hoe je het bekijkt) gaan dat jouw gedachten ter plekke gematerialiseerd (kunnen) worden. Denk aan een olifant in je kamer, en voila, daar staat een olifant in je kamer en denk nou niet per ongeluk aan een hele kudde olifanten want dan ben je echt in de aap gelogeed. Je kamer zal absoluut te klein zijn. Hadden ge-

dachten 'vroeger' een of meerdere jaren in beslag om tot 'realiteit/materie' te komen, nu kunnen gedachten bijna ter plekke of op zeer korte termijn gecreëerd worden. Althans dat is mijn persoonlijke ervaring. Kijk uit met wat je denkt is mijn advies in deze.

Er vanuit gaande dat 21-12-2012 de juiste datum is dat de Maya kalender afloopt en die datum de 'switch' (of overgang) is naar een andere dimensie of wereld, niemand die het weet. Internet staat bol van de speculaties en aannames, channelings die soms nog waziger zijn dan de bron, de een weet het nog beter dan de ander, ofwel nobody knows en eenieder is vrij om te geloven wat men wil, ik heb zo mijn eigen gedachten er over. Op 21-12-2012 is het mogelijk dat de tijd door het gaatje gaat en (voor een bepaalde periode?) stil staat. En dat is het moment om die olifant te voorschijn te toveren, of een nieuwe auto, maar ja, waar heb je die nog voor nodig als je die zomaar eventjes tevoorschijn 'denkt'? Ik denk mijzelf wel effe naar Marokko alwaar ik eventjes heerlijk in het rode zand van de Sahara ga zitten relaxen. Of gewoon een stukkie woestijn in de woonkamer denken. Kan ook, mogelijkheden genoeg. U denkt maar een eind raak, als het maar niet in mijn richting is want voor jouw olifant ben ik te klein behuisd...

Goed, de tijd staat op nul en dan? Gaan we naar een andere dimensie of vergaat de wereld? Een betere vraag is naar mijn idee, hoe wisten die Maya's dat? En de Hopi's? En al die andere 'native people' die al die voorspellingen naar buiten brengen waarvan de meeste met 21-12-2012 te maken hebben want zover ik begrepen heb, eindigt niet alleen de Maya kalender, maar ook enkele andere oude kalenders. Dus wat gebeurt

er na 21 december dit jaar? Laten we eens zien of we het antwoord op deze vraag uit een geheel andere hoek kunnen destilleren. Let's go.

Ik denk dat ik met een gerust hart kan stellen dat het overgrote deel van hetgeen de Moderne Mens dagelijks mee bezig is, benoemd kan worden als bezigheidstherapie. Als we een antwoord moeten vinden op de vraag 'wat de mens in feite eigenlijk nodig heeft om hier op aarde te kunnen leven in plaats van te werken', is daarmee het antwoord aangetoond waarom het dagelijkse leven bezigheidstherapie is. Graancirkels zijn dat ook. En UFO's. Allemaal bezigheidstherapie. Voor de wakkere mens. Graancirkels worden door het leger gemaakt. Met MASER satellieten, zo schreef iemand op Internet. En UFO's zijn holografische projecties aan de hemel. Misschien gemaakt

Op 21-12-2012 is het mogelijk dat de tijd door het gaatje gaat en (voor een bepaalde periode?) stil staat.

met behulp van 'Project Blue Beam'. Oei, en dat allemaal uit de pen van een voormalig graancirkelonderzoeker en auteur van twee boeken over dit 'mysterieuze fenomeen'? Yep, ik knal de knuppel maar gewoon in het hoenderhok. KABOEM! De veren vliegen in het rond, de kippen kakelen als kippen zonder kop en zijn voor de komende weken

van de leg. Een strop voor de boer, maar het is even niet anders. Iemand moet het doen en ik heb er wel zin in, want hoe wisten die Maya's alles te voorspellen, of wellicht beter gevraagd, van wie hadden ze die kennis? Van de Goden, zoals zo veel van die oude beschavingen hun kennis hadden? Dan de vraag wie de 'Goden' waren? Mensen zoals Zecharia Sitchin, David Icke en anderen hebben het over de 'Goden van Nibiru' die hier ooit op aarde geland zijn en de mens met behulp van genetische manipulatie op aarde aangepast hebben naar hun wensen. Een slaaf die het zware werk kan doen. David Icke spreekt van reptielen die vanuit de 4^e dimensie bepaalde bloedlijnen op aarde aanstuurt, vanzelfsprekend bloedlijnen in de hoogste hiërarchie op aarde. De eerste koning van Sumerië kreeg niet het 'Kingship' (koningchap) van de 'Goden', maar het 'KIN-ship' zoals Sitchin vertaald heeft, ofwel het 'DNA-schap'. Sinds de Sumerische tijd is alles in het werk gesteld om de bloedlijnen tot aan vandaag de dag zo zuiver mogelijk te houden. Terug te vinden vanuit Sumerië via Europa, Groot Britannië en de Verenigde Staten van Amerika (en de rest van de wereld...). Daardoor kunnen die wezens uit 4D onze 'koningen en regeringsleiders' via hun 'buitenaardse DNA' manipuleren. Misschien kun je 'onze leiders' zien als een 'Avatar', bestuurd vanuit 4D. Het is toch vreemd dat de meeste Amerikaanse presidenten op een of andere manier (verre) familie van elkaar zijn en allemaal dezelfde bloedlijnen hebben. Is dat de reden waarom Beatrix het weigert haar DNA af te staan? Daarmee komt in ieder geval onomstotelijk vast te staan dat ze ten eerste geen recht heeft op de troon daar deze positie slechts vergeven wordt wegens erfopvolging en ten tweede zou dit – en dat is koren op de molen van al die 'conspiracy gekken' – zou ze mogelijk bui-

tenaards DNA kunnen hebben... Oei, onze Bea een ET? Een reptiel dat volgens Icke ook nog eens kan shapeshiften. Van mens reptiel en weer terug? Als je begrijpt hoe deze 'illusionaire werkelijkheid' in elkaar steekt is het antwoord op deze vraag simpelweg: 'ja'. Shapeshiften kan. 'Oh ja, joh?' Ja. Waterklankbeelden geven dat prachtig weer: verander de frequentie en het beeld veranderd. Shapeshiften is mogelijk daar deze wezens van frequentie kunnen veranderen. Zo zie je een mens, zo zie je een reptiel. Van 3D naar 4D en weer terug, eetje voor die rakkers en iedereen die er toevallig eentje gezien heeft, wordt voor gek

Donker is voor bange mensen. En wie bang leeft, gaat bang dood...

verklaard want shapeshiftende reptielen, nee, die bestaan natuurlijk niet en zijn alleen maar ontsproten aan het brein van een geschifte auteur. Of toch wel? Misschien is het voor de lezer die me onderhand voor gek gaat verklaren, zinvol om de serie 'V' uit de jaren '80 van de vorige eeuw eens te bekijken. Deze serie geeft in feite weer wat er (mogelijk) gebeurd is.

In ieder geval bestaat de mogelijkheid dat de Maya's en andere oude volkeren hun kennis en voorspellingen van de 'Goden' van Nibiru afkomstig zijn. Een andere optie is dat de Maya's in staat waren in de toekomst te kijken en aan de hand daarvan de toekomst konden voorspellen. Maar dan zouden al die andere volkeren ook in

de toekomst hebben moeten kijken...? Of zijn er tijdreizigers geweest die uit de verre toekomst de Maya's en Co iets ingefluisterd hebben? Hetzelfde met de Bijbelcode van Michael Drosnin. Indien de Bijbelcode juist is en er inderdaad een code verstopt zit in de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, dan vermoed ik hetzelfde scenario: of iemand had weet van de toekomst, of een tijdreiziger is terug gegaan in de tijd en de Torah geschreven of gedictreed. In ieder geval ga ik vermoeden dat we in een programma zitten waaraan het naar mijn idee mogelijk moet zijn om er bij leven aan te ontsnappen...

Terug naar de tijd die niet bestaat. Hebben we daar nog even tijd voor? En de ompoling die er aan staat te komen. Tenminste, dat zeggen 'ze'. Het magnetische noorden gaat naar het zuiden en vice versa. 'Oh jee, oh jee we gaan ten onder'. Althans, dat zijn de speculaties op het net. 'Het zou kunnen', ik geloof er niks van. Geen moer. Op 21-12-2012 gebeurt er niks. Nou ja, de tijd kan stil komen te staan. Misschien voor een fractie van een seconde, misschien langer. Misschien zijn dat die drie dagen van duisternis waar je over leest? Drie donkere dagen waarin je alles ter plekke kunt creëren? Dan is het bij mij niet donker maar lig ik lekker lui op een prachtig wit strand in het mooiste en warmste zonlicht wat je je bedenken kunt. Niks donker. Donker is voor bange mensen. En wie bang leeft, gaat bang dood... En bang ben ik niet en doodgaan staat voorlopig niet op mijn lijstje. Heb ik nog effe geen 'tijd' voor. Wel om kippen van slag te maken. Mooi werk. Of lezers op het verkeerde been zetten, ook leuk.

Zoals wel vaker gebeurt tijdens het schrijven, wordt dit een geheel ander artikel dan ik eigenlijk gepland had met mijn aantekeningen. Geeft niks, we komen vanzelf wel

uit op het punt waar we zijn moeten. Het punt zonder tijd. De 'nulpunttijd'. Wellicht zouden we dit punt als de overgang naar een andere dimensie kunnen schouwen zoals velen verwachten of is dit het punt om definitief uit het programma te stappen waarin velen verkeren? 'Uit het programma stappen, welk programma?' Ik hoor de vragen al. De meeste mensen draaien dagelijks/jaarlijks een programma af. En dat programma is vaak zo sterk dat men dit een leven lang vol kan houden. Geboren worden, met een beetje geluk een paar jaar bij mama of direct naar de crèche, dan voor



een eeuwigheid naar school waar je niets meer leert om vervolgens aan het werk te moeten, want daarvoor ben je tenslotte hier op aarde toch? Om keihard te werken, om je rekeningen te kunnen betalen. Daarom ben ik toch niet hier? Jij wel soms? Vind jij je werk leuk om elke dag naar toe te gaan of doe je liever andere, leukere dingen? 'Ga je liever werken of op vakantie', vroeg ik een tijdje geleden aan een meisje ergens achter de balie. 'Vakantie is wel leuk, maar dat kan niet altijd', antwoordde ze. 'Ik moet ook werken', vervolgde ze. 'Maar dat is een keus van jou', antwoordde ik. Nou ja, het gesprek ging nog even door, maar in ieder geval was het meisje het met mij eens dat het als je gewoon lekker kon doen waar je goed in was in plaats van een baan te moeten nemen die je niet leuk vind

om daarmee je rekeningen en vakantie te kunnen betalen. Het meisje zit vast in haar programma en kan er niet uit wegens de rekeningen die betaald moeten worden. Hmm, dus als je hier op aarde – althans in onze 'geweldige' westerse wereld – wilt leven moet je werken. Anders pies je naast de pot en die je niet mee. Dan ben je een werkeloze, een buitenbeetje, beland je in de goot als je pech hebt. Dus om hier op aarde te kunnen leven zul je werken – en betalen – tot je er bij neer valt...

We zitten in een programma, een dagelijks programma waarin we ons meestal ook nog eens redelijk gelukkig schijnen te voelen. Schijn geluk, daar de meeste onder ons net zoals het meisje achter de balie liever op vakantie zijn dan aan het werk voor de bank, belasting en graaigrage overheid. Maar uit dat programma stappen kan eigenlijk niet want zonder inkomen is het geen rekeningen kunnen betalen, geen huur en dus geen huis, eten en ga zo maar door. De goot of het Leger des Heils is dan een oplossing, te absurd voor woorden. Dus draaien we maar weer een dagje programma waarbij

We zitten in een programma, een dagelijks programma waarin we ons meestal ook nog eens redelijk gelukkig schijnen te voelen.

we hopen dat er binnenkort een verandering komt. Misschien winnen we de jackpot en kunnen we eindelijk onze wensen in vervulling laten gaan. Dan kunnen we uit het programma stappen en emigreren naar een warm land. Heerlijk, maar tot die tijd is het doorbuffelen en betalen.

Zou 21-12-2012 het punt kunnen zijn om uit het programma te stappen? En daarmee bedoel ik niet ieders persoonlijke programma maar het alomvattende programma waar wij als mensheid in gevangen zitten: de Matrix. Een gevangenis voor je geest die niet met je vijf zintuigen waar te nemen is, inclusief shapeshifters. Onzichtbaar maar alom aanwezig. Liefhebber van de Matrix trilogie zal deze tekst niet vreemd voorkomen. De film staat bol van dergelijke teksten waar men nadien nog eens stevig over na kan denken en filosoferen. In de film vertelde de schepper van de Matrix aan Neo dat Sion op het punt staat vernietigd te worden en dat dit niks nieuws is omdat dit al meerdere malen eerder gebeurd is. De huidige Matrix zal vervangen worden door een nieuwe Matrix. Een nieuw programma dat het oude zal vervangen. In deel 1 van de Matrix is dit goed weer gegeven. Neo en zijn makers lopen in een gebouw de trap op waarna Neo een kat tot tweemaal toe een exact dezelfde beweging ziet maken. Morpheus vroeg hem wat hij zag en of hij er zeker van was wat Neo zag. Yep, zeker weten en toen was het feest. De software van de Matrix greep in en alle uitgangen waren opeens dicht gemetseld. Niemand kon er meer uit. Op die manier kan de Matrix in feite alles creëren in de illusionaire, driedimensionale, elektromagnetische belevingswereld waarin de mens leeft. De Matrix is in staat om in een fractie van een seconde de software aan te passen en daarmee een compleet andere wereld te creëren.

Maar hoe? Hoe worden wij door de Matrix beïnvloed en gevangen gehouden? Back to Icke.

David Icke stelt het als volgt: bewustzijn heeft de illusie gecreëerd dat het afgescheiden is van het geheel en daarmee tevens dualiteit heeft gecreëerd. Goed/kwaad, zwart/wit, onder/boven. En dat 'kwaad' is een eigen leven gaan leiden, een eigen energie geworden dat door reptielen uit dimensie 4 wordt beheerst en waarmee onze wereld wordt gecontroleerd door middel van de 'blauwe bloedlijnen'. Althans dat is wat je in het kort zou kunnen stellen. Een ander punt van controle is volgens Icke de Maan die de reptielen als kunstmatig object nabij de aarde hebben gebracht om daarmee de mens en zijn 'werkelijkheid' te manipuleren. Icke stelt dat zonnen (lees: sterren, dus ook onze Zon) ontvangers, versterkers en zenders zijn van (kosmische) energieën. Het centrum van onze Melkweg is een grote radiobron. Volgens de Maya's heet dat de 'Hunab Kuh', het Galactische Hart, die ene bron waar alles uit voortkomt en alles in terugkeert. De Hunab Kuh als een alles bepalende radiozender die, als de frequentie eenmaal volgens een natuurlijk, circulair proces verandert, een grote invloed heeft op de elektromagnetische, illusionaire, 3D belevingswereld die wij als mens hier op aarde mogen ervaren. En toch ervaren wij op een of andere manier niet de 'werkelijkheid' zoals die is. We worden belazerd, besodemieterd waar we bij staan zonder het in de gaten te hebben. Door de Hunab Kuh? Nee, door de Matrix. De Matrix die ons een schijnwereld voorhoudt zonder dat we het in de gaten hebben. Hoe dat gebeurt? David Icke, kom d'r maar in:

Uit *Remember Who You Are*: Zecharia Sitchin was een Rotshield Zionist, shapeshifter en bedoeld om desinformatie te ver-

spreiden. Nibiru heeft geen elliptische baan van 3600 jaar, komt niet deze kant op want is nooit weg geweest. Sterker nog, die staat hier 'om de hoek'. Net zoals de bewoners van Nibiru, de Anunnaki, ofwel 'onze Goden' van weleer. Saturnus is Nibiru, de Maan een kunstmatig object dat nabij de aarde gebracht is en allemaal bedoeld om ons in het programma de Matrix te houden. Om ons in een schijnwerkelijkheid te houden die niet de echte is. De frequenties (of informatie zoals je wilt) die vanuit de Hunab Kuh wordt uitgezonden, worden door onze zon opgevangen, versterkt en naar de rest van ons zonnestelsel verzonden om daar de holografische belevingswereld weer te geven die wij als echt ervaren. Saturnus (Nibiru) vangt deze 'informatie'

op en 'straalt' dat vervolgens naar de kunstmatige Maan die daar speciaal voor dat doel geplaatst werd om de mens op aarde een andere werkelijkheid voor te spiegelen. 'Hmm, dus in feite beleven wij als mens een 'werkelijkheid' die niet de 'werkelijkheid' is?' Inderdaad en dat is tevens het punt waar ik naar toe wil. De mens leeft in een wereld die bestaat uit een interferentie patroon van verschillende frequenties die onze vijf zintuigen de illusie verstrekken dat het vaste materie is, echter de atomen waaruit onze materiele wereld is opgebouwd zijn 'leeg' van binnen. Er is niets. Zoom met de Hubble Space Telescoop naar het verste puntje van het Heelal en je ziet uiteindelijk 'niets'. Hetzelfde als je tot het uiterste op een atoom in zou zoomen.



Uiteindelijk is er niets, noppes, nada, lege ruimte. En toch ervaar ik pijn als ik mijn voet stoot. How come? Hoe kan ik pijn ervaren als er niets is? Hoe kan een hologram pijn ervaren want dat is wat de mens in feite is: een lichtwezen. Gemaakt van Licht. Een hologram. Net zoals de rest van de wereld om hem heen. Een wereld die is gekaapt door reptielen uit een andere dimensie die de originele trilling van de Hunab Kuh via Saturnus en de Maan naar de aarde stralen om daar de mens in gevangenschap te houden. In de film 'De Matrix' wordt Neo uiteindelijk duidelijk dat de mens door de machines uitsluitend als batterij gebruikt wordt. En de wereld waar wij nu in leven is het niet anders. De mens wordt door middel van de gecontroleerde massamedia voor van alles en nog wat bang gemaakt. Angst en frustratie vieren hoogtij en beide hebben een frequentie. En met die lage frequentie van angst en frustratie voeden de reptielen van 4D zich. In feite zijn het 'energie vampieren' die ons energetisch leegzuigen. Als je daar tenminste aan mee wilt doen en bang wilt zijn. Onze wereld is een complete illusie, een hologram bestaande uit licht die ook nog eens door een andere dimensie gecontroleerd wordt.

De frequenties (of informatie zoals je wilt) die vanuit de Hunab Kuh wordt uitgezonden, worden door onze zon opgevangen, versterkt en naar de rest van ons zonnestelsel verzonden om daar de holografische belevingswereld weer te geven die wij als echt ervaren

En als je het geloven mag, gaan we nu van 3D naar 5D en misschien wel verder. Ik zie dit als een volgende stap in de Matrix met wat upgrades zoals helderziendheid en misschien ander handigheidjes die de Matrix je kan geven om bezig te zijn. Net als graancirkels. Allemaal bezigheids therapie en bedoeld om je weg te houden van wat je werkelijk bent. Bewustzijn dat de illusie gecreëerd heeft afgescheiden te zijn van het geheel. De druppels in de oceaan denken dat ze allen een eigen 'ik' hebben, daarbij vergetende dat ze samen de oceaan zijn. 'Je creëert je eigen werkelijkheid', zeggen ze. Maar er is ook iets groters dan jij, en dat creëert ook, want wie heeft die boom gecreëerd? Noem het God, Allah, Jehova, geef het maar een naam. En de Matrix is daar een deel van. Net als jij en ik. En aan jou de keus wat je doet als de tijd stopt. Misschien is 21-12-2012 het einde van de tijd. Blijf je in je angst zitten en daarmee in de Matrix en ga je misschien naar het volgende level van de illusie of kies je ervoor om niet bang te zijn en terug te keren naar de Eenheid. Terug naar de Hunab Kuh, die ene bron waar alles uit voortkomt en alles in terugkeert. Terug naar huis. Hoe daar te komen? Volgens mij niet zo moeilijk. Maak je niet meer druk

om de buitenwereld. Stop met televisie kijken, het lezen van de krant of luisteren van de radio. Allemaal afleidingsmanoeuvres van de Matrix, bedoeld om je van je pad te halen. Ook graancirkels, UFO's en andere zeer interessante zaken vallen daar onder. Bezigheidstherapie en spelen zich allemaal buiten jou af. Bedoelt om je bang te maken of bezig te houden waarmee je in een lage trilling komt of niet verder komt. Laat los en heb vertrouwen.

Anno september 2012 draait het systeem nog, maar komt niet meer vooruit, staat stil. De Matrix 3.0 op sterven na dood. Alles loopt vast, is ten einde. Eindelijk. Laat de wereld om je heen los en ga naar binnen. Naar je hart en creëer van daaruit een nieuwe wereld. Leef naar wat je hart je ingeeft. Je hart spreekt immers de waarheid, alhoewel we die soms niet willen horen. En dat is naar mijn idee de werkelijke ompoling die ons staat te wachten. Geen magnetische (of geografische) ompoling van Noord naar Zuid, maar een ompoling van buiten naar binnen. Een ompoling van de 'Buitenwereld' naar de 'Binnenwereld'. Weg van die Buitenwereld die gecreëerd is door gedachten uit het verleden. Niet meer mee bezig zijn, ga naar binnen en creëer een Nieuwe Wereld op basis van respect en mededogen en hetgeen je hart je ingeeft. Stap uit de Matrix en wees niet bang. Misschien doet die kans zich voor op 21-12-2012. Of niet, want volgens mij is het aan eenieder van ons wat er in zijn of haar werkelijkheid zal gaan gebeuren. Blijf je in je angst zitten, of ben je klaar voor de sprong in het diepe en stap je definitief uit de Matrix terug in de Eenheid? Ik ben er klaar voor.